

# Eerste glazen balkon op zijn plek bij Eusebius

ARNHEM - Driemaal is scheepsrecht. Dinsdagmorgen is, na twee eerdere afgelastingen, met succes een begin gemaakt met de plaatsing van twee glazen balkons aan de torens van de Arnhemse Eusebiuskerk. Ze komen aan de oostzijde (kant van het stadhuis) en de westzijde (kant van het nieuwe filmhuis in aanbouw) van het godshuis.

**Peter Kemperman**



Foto's: Het plaatsen van de eerste glazen balkons bij de Eusebius. © DG

Als eerste was in de ochtend het balkon aan de oostzijde aan de beurt. Nadat het bakje eerst een half uur lang op zo'n 15 meter in de lucht hing, werd het rond 11.00 uur plots in anderhalve minuut tijd naar zijn eindbestemming (op 60 meter hoogte) gebracht door de reusachtige kraan van de firma Nederhoff. Het transport en montage van het tweede glazen balkon vinden in de middaguren plaats.

Vanaf medio maart kunnen bezoekers de glazen bakken betreden en over de stad en op de toren, met zijn Disney-beelden, uitkijken. Eerder deze maand werd de klus tot twee keer uitgesteld vanwege te veel wind. De laatste keer waaide het in werkelijkheid amper, maar was er wel windkracht 3 tot 4 voorspeld. De omstandigheden dinsdag waren nagenoeg ideaal. Veel mensen maakten foto's en bewegende beelden.

Begin 2019 moet de Eusebiustoren helemaal uit de steigers zijn en is de restauratie van de toren afgerond.

Bron: De Gelderlander (online), 30 januari 2018